

Boekbespreking van Floris Kindt

Gertje toch kijk nou, een boekbespreking!

**ROALD
DAHL**

Met tekeningen van
Quentin Blake

De heksen



UITGEVERIJ
De Fontein

Thema: Heksen (wat anders)



Het hoofdpersonage/De hoofdpersonages

- Kleinzoon: De kleinzoon had zijn ouders verloren in een auto crash en is nu bij zijn grootmoeder, voordat hij veranderde in een muis door de Opperheks.
- Grootmoeder: De grootmoeder helpt de kleinzoon om de heksen en de Opperheks uit te schakelen, en zij geeft hem natuurlijk onderdak.
- Opperheks: De leider van heksen, de persoon die alle kinderen uit de wereld wilt verwijderen, de persoon die kinderen verafschuwt. De heks die met haar andere heksen uiteindelijk in een muis veranderden...

De tijdslijn van mijn boek

Eerst gebeurt er dit: Kleinzoon leert over heksen door grootmoeder

Daarna gebeurt er dit: Grootmoeder krijgt longziekte en ze kunnen niet op vakantie gaan. Dus ze gaan naar een klein hotel.

Daarna gebeurt er dit: Jongen krijgt muizen van oma en doet trucjes met hun, en hij zit per ongeluk in een heksen vergadering. Met de opperheks.

Daarna gebeurt er dit: jongen verandert in muis, verzint plan met grootmoeder om de opperheks uit te schakelen.

Op het einde gebeurt dit : Ze verslaan de opperheks, en zijn van plan om nog heksen uit te schakelen.



De mooiste/boeiendste gebeurtenis in dit boek is...

- Wanneer ze de opperheks en de andere heksen uit schakelen. Ze veranderden hen in muizen. Leuk.

Hoeveel sterren geef ik het boek?

3 sterren

Waarom geef ik het boek zoveel sterren?

Het was een leuk boek, omdat de personages interessant en soms grappig waren. Het was origineler omdat in het boek stond er heel wat anders van heksen beschreven in plaats van de cliché heksen. Het was ook een origineel verhaal omdat in plaats van een happy-end hebben ze nog veel werk en blijft de kleinzoon een muis. Hij vroeg zelf hoe lang hij nog ging leven in het boek.

De auteur van mijn boek



Hij is geboren op 13 september 1916 en overleden in Oxford op 23 november 1990 aan leukemie. Het was een Brits schrijver maar zijn ouders kwamen uit Noorwegen. Hij was 1m98. Hij schreef voor volwassenen en kinderen. Zijn schrijfstijl was vaak bizar, grappig, vreemd, griezelig, onvoorspelbaar en soms een beetje sadistisch.