

**BOEKBESPREKING  
VAN FATIN**

**DE  
WAANZINNIGE  
BOOMHUT!  
VAN 65  
VERDIEPINGEN!**



**DIT IS DE  
COVER VAN  
HET BOEK**



**THEMA: HET IS EEN HEEL GRAPPIG BOEK DUS HET THEMA IS (LACHEN)**

**IDEA**





## **HET HOOFDPERSONAGE/DE HOOFDPERSONAGES**

# DE TIJDSLIJN VAN MIJN BOEK

Eerst gebeurt er dit: Terry en Andy krijgen telkens ruzies en discussies

Daarna gebeurt er dit: Terry wordt uitgenodigd om in een film te komen spelen!

Daarna gebeurt er dit: Andy wordt heel jaloers omdat hij niet mag meedoen met de film en omdat het zijn boomhut is

Daarna gebeurt er dit: Andy gaat de scènes verpesten en Terry wilt geen vrienden meer zijn!

Op het einde gebeurt dit: Ze maken het goed en zijn weer beste vrienden!

# **DE MOOIESTE/BOEIENDSTE GEBEURTENIS IN DIT BOEK IS...**

- Toen ze het weer goed gingen maken omdat ze elkaar misten want dat is pas een echte vriendschap! En Terry op het einde besloot om niet mee te doen met de film voor zijn beste vriend!

# HOEVEEL STERREN GEEF IK HET BOEK?



**Waarom geef ik het boek zoveel sterren**  
**Ik vind het boek heel leuk maar soms ben ik niet echt mee met het**  
**verhaal!**

# DE AUTEUR VAN MIJN BOEK!

- Zijn naam is  
Andy Griffiths!





**EINDE PRESENTATIE EN GEEF ME  
MAAR EEN TIEN**

